

YARDIM HARİTASI-1

Nureddin Yıldız'ın "Dünya Nasıl Dönüyor?" (30.) dersidir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat ve selam olsun.

Aziz kardeşlerim,

Yaşadığımız dünyanın içinde yükü ciddi şekilde ağır, konuları çok ve hesabı zor bir ümmet olarak yaşıyoruz. Pek çok Müslüman bugün havanın bulutlu olmasından dolayı gecenin geldiğini zannediyor. Bulutlu havalar aldatıcıdır. Gece, vakti gelmeden gelemez. İlla vakti, anı geldiğinde geceden söz edilebilir.

Hava bulutludur. Bu bulut kimseyi aldatmasın. Kader Allah'ın kaderidir, mülk Allah'ın mülküdür, din de Allah'ındır ve müminler Allah'ın emrindedirler. Eğer Rabbimiz bize bir yük takdir buyurduysa biz o yükü biiznillah taşırız. Eğer Rabbimiz bize bir yol kat etmemizi emir buyurduysa biz o yolu biiznillah aşarız. Şu kadar ki yolun uzun gibi görünmesi, iklimin çetin bir iklim gözükmesi yine Allah'ın kaderiyedir.

Mevcut dünya şartlarında Müslümanlar olarak çok büyük sıkıntılar içinde yaşadığımızı hissediyor olabiliriz ama aşılamaz bir yolda, kaldırılamaz bir yükün altında değiliz. Buna iman ediyoruz. "Böyle düşünüyoruz, böyle anlamak istiyoruz" demiyorum, "buna iman ediyoruz" diyorum.

Ümmet olarak bugünleri geçireceğiz. Güneşin doğduğu saati biz şahıslar olarak görmeden gidebiliriz. Ama Allah'ın izniyle ümmetimiz sabahı görecek. Benim nöbetim gece saatine rastlamıştır, o kadar. Böyle iman ediyoruz. Ancak bu dersimizde dünyayı seyretmek için farklı bir pencere açacağız. O pencereden bakıp olayları, gidişatı tahlil etme ve yorum yapma kabiliyetimizi geliştirmeye uğraşacağız.

Kardeşlerim,

Biz Allah'ın dinine yardım etmek, bu dini limana kavuşturmak zorundayız. Bu bizim vazifemizdir. Namaz ve diğer ibadetler gibi bir vazifemizdir bu. Ancak bütün bu sorumluluktan, bu büyük çalışmadan başarı ve zaferle çıkabilmemiz için Allah'ın yardım etmesi şarttır. Batıla ve batılın gücüne karşı ancak Allah'ın yardım ettiği kulları başarılı sonuçlar elde edebilirler. Biz de Allah'ın yardımı kadar başarılı Müslüman oluruz.

Elimizde büyük bir hakikat var. Sadece Allah'ın yardım ettiği kullar başarıya ulaşabilirler – peygamber de olsalar. Allah'ın yardım etmiyor olması; sonuca ulaşmadan yolda ve başarısızlığa gömülüp kalmak demektir. O zaman bizim hedefimiz zafer değil, Allah'ın yardımına müstahak mümin olmaktır.

Allah yardım ediyorsa sana, şehadetten zevk alırsın.

İnfak sana lezzet verir, yorulmazsın.

Allah sana yardım ediyorsa, parmağının yarısı kesildiği zaman kılıç tutmana engel oluyorsa, "Sen nesin ki beni Allah yolunda engelliyorsun" diye parmağına basıp tamamen koparır ve yoluna devam edersin.

Kâfirler kaç kişi diye saymazsın hiç bir zaman, "ben buradayım" diye sloganla çıkarsın.

Kâfirlerin gücünün büyüklüğünü değil Allah'ın kudretinin büyüklüğünü düşünerek yol alırsın. Allah yardım etmedi mi sana, o zaman seni karıncalar da uykusuz bırakır. Açlık başına dert olur, küfür rüyalarına girer.

Mümin, Allah'ın yardımı kadar güçlüdür. Çünkü Allah'ın yardımı, mümini ayakta tutan enerji demektir. Peki Allah her "ben müminim" diyene yardım ediyor mu? Allah'ın böyle bir kanunu yok. Müstahak gördüğü, uygun bulduğu kullarına yardım ediyor. Bunun için de eğer mevcut dünya şartlarını mümin olarak lehimize çevireceksek elimizde Allah'ın yardımını gösteren bir harita bulunması gerekiyor.

Bu haritayla yol aldığımızda hava bulutlu da fırtınalı da olsa, biz bir yardım haritası üzerinden Allah'ın desteklediği ve bizim için aciliyeti olan yardımların gösterildiği bir harita üzerinden yol aldığımızda bunalmayız. O zaman sıkıntıya girmeyiz, acılar bizi çökertemez, korkular ürkütemez, yokluklar çaresiz bırakamaz. Bu olmadığında -maazallah- kendi varlığımız bile ürkme nedeni olur.

Kur'an'ımız altmış beş ayetinde direkt veya dolaylı olarak Allah'ın yardımından, o yardımı hak eden kaliteli imandan söz ediyor. Bu ayet numaralarını ve surelerin isimlerini zikredeyim. Özellikle bunalduğumuz zamanlarda bu ayetlerden herhangi bir tanesini açıp okuyup fırtınada, bulutlu havalarda, şehri kaplayıp ruhları bunaltan sis ortamında, hangi şartlarda Allah'ın yardımına müstahak olacağını belgeleyen, yol gösteren, acil yardım noktalarının neler olduğunu belleten ayetler olarak, bunları her zaman çalışma masamızın başında bulunduralım.

Bu ayetleri altmış beş güne veya altmış beş haftaya bölebiliriz. Her birini bir tefsirden dikkatlice okuyabiliriz. Bu ayetler, Rabbimizin yardım etme şartlarını, çalışma şartnamesini ya da yakıt biterken acilen uğranılabilecek ilk yakıt istasyonunu gösteriyor.

Allah kimin elinden tutuyor ya da Halid bin Velid niye hep zafere ulaştı? İnsan ölümden bile zevk alır hâle nasıl geliyormuş, müminin içini doldurduğu iman neymiş? Bunları özellikle merak edenler için bizzat Allah'ın kitabından mütalaa ederek okuyabilecek ders konuları yapabiliriz.

Bakara suresinin 107. ayeti çok net bir şekilde ilan ediyor: "Sizin Allah'tan başka yardım edecek kimseniz yoktur." Kanun! Yine Bakara suresinin 120. ayeti aynı mantığı işliyor, Allah'ın yardımına örnek veriyor. Bakara suresinin 286. ayeti böyle bir temenni içerisinde müminlik yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Âl-i İmran suresinin 13. ayeti Allah'ın dilediğine yardım ettiğini, ancak o yardım ettiği kullarının sonuca ulaşabildiğini anlatıyor.

Âl-i İmran suresinin 56, 81, 103-105, 123, 126, 147, 151, 160 ve 173. ayetleri çok net bir şekilde "yardım Allah'ın yardımındır, ancak o yardımla yol kat edilebilir" diye ilan ediyor. Nisa suresinin 45. ayeti Allah'ın yardım etmesi hâlinde her şeyin düz gideceğini söylüyor, 52, 75, 89, 102, 103, 104. ayeti ancak Allah'ın yardım ettiği kullarının zafere ulaştığını, bunalmadıklarını, çaresiz kalmadıklarını örnekler vererek anlatıyor. Enfal suresinin 1, 9-12, 15-20, 24, 43-48, 60-66. ayetleri keza.

Dikkat ederseniz Enfal suresi, Âl-i İmran suresi, Bakara suresi diyoruz. Bu sureler yeryüzünü Allah'ın mağlup olmayan kulları olarak yaşama aşısını yoğun bir şekilde yapan cihat dolu surelerdir ve bu ayetlerin bu surelerde özellikle cihatta Allah'ın yardımının temel şartlarını anlattığını görüyoruz.

Tevbe suresinin 20, 24-26, 38-41, 123. ayetlerinde Allah'ın yardımının temel şartlarından söz ettiğini görüyoruz. Nur suresinin 54 ve 55. ayetleri Allah'ın yardımının nasıl geleceğini anlatıyor.

Ahzab suresinin 9. ayeti Allah'ın yardımının hangi şartlarda daha önce uygulandığını anlatıyor. Muhammed suresinin 7. ayeti yine temel şartlardan söz ediyor. Saf suresinin 4, 10-13. ayetinde Allah'ın bu dünyada kime yardım ettiği ve bundan sonra kimlere yardım edeceği anlatılıyor.

Aziz kardeşlerim,

Hava bulutlu veya bulutsuz, gidilecek yol ayındır. Mevsim yaz veya kış, yol ayındır. Şu kadar ki dünyayı hep bahar zannedenler, kış olunca yolda gidilmeyeceğini sananlar yanılırlar. Hayatı hep günlük güneşlik zannedenler bulutlu bir havada çöker kalırlar. Hâlbuki Allah, o yollarda bulutlu ve karanlık mevsim de olsa gidilecek şartlar verir. Ama bu idrak neden kişiden kişiye göre değişir? Kişinin Allah'ın yardımından mahrum olmasına göre elbette.

Biz bu nedenle mümin insan olarak yol kat edebilmek için Allah'ın yardımına su ve ekmek kadar muhtacız. Hava kadar, damarımızda kan bulunup bulunmamasına kadar, o ihtiyaç kadar muhtacız Allah'ın yardımına. Bu yardım da form doldurmuş herkese yapılan sıradan bir yardım değildir. Hak edene yapılır.

Sözünü ettiğimiz yardımın hangi şartlarda ve hangi müminlere verildiğinden bahseden, direkt veya dolaylı anlatan altmış küsur ayetin rakamlarını ve sure isimlerini zikrettim. Bu ayetlerden çıkan sonuçları size topluca arz edeyim.

Evvela Kur'an'ımız, yardımdan söz ederken para yardımından söz etmiyor. Sadece meleklerin gelip kâfirlerin kafasını koparmasından da yardım olarak bahsetmiyor. Kur'an'ın yardım dediği şey dört konudur. Eğer Allah azze ve celle bir şahsa veya kitleye, cemaate, ümmete, bir zamanda yaşayan müminlere yardım edecekse Allah'ın bu yardımı dört türdür.

Bir: Kâfirlerin önünü tıkar, engeller. Bu mümine yardımdır. Kâfirin önünü tıkaması, onlara korku salması şeklinde de olabilir.

İki: Bizzat müminlere lojistik ve kişi desteğiyle yardım edebilir. Bedir'de yardım etti ve melek olarak üç bin kişi gönderdi. Ashab-ı kiram -Allah onlardan razı olsun- üç yüz kişi geldiler, o üç yüz kişiyi Allah üç bin melek destekledi. Kâfirler üç bin kişiydiler, karşılarında üç bin kişiyi görünce ödleri patladı. Bu bir yardım çeşididir.

Üç: Zafer coşkusu verir. Ölümünden bile zevk alan dolu dolu bir ihtiras veya herhangi bir menfaat hissi olmadan cenneti bekleyen müminleri, cennet için çalışan kadro hâline getiriyor. Uhud'da, Tebük'te, Ahzab'da olduğu gibi. Böylece müminlerin kapasiteleri yüz ise bine çıkıyor, daha enerjik, daha dolu bir atılım yapıyor müminler. Bunu vermediği zaman Allah, tam kadro çıksan bile kapasitesiz işler yapıyorsun ama zafer duygusunu verdiğinde, azsan bile çok iş üretiyorsun.

Dört: Bizzat Allah'ın küfürden intikam almasıdır. Dolayısıyla müminler, Allah'ın meleklerine yürüttürdüğü veya kendisinin murat ettiği başka bir yön ve sebeple bitirdiği bir savaşın içinde bulurlar kendilerini. Bu da Allah'ın bir yardım çeşidi. Hangisi olursa olsun, nasıl ve neyle, niye yaptığı hiç önemli değil. Allah yardım ediyor, bu yardımıyla müminler zafer kazanıyorlar. Şekli-yöntemi hiç önemli değil.

Kardeşlerim,

İki başlık çok önemli. Bu iki başlığı konuşup daha sonra Kur'an'ımızın müminlere hangi şartlarda yardım ettiğini düşüneceğiz.

- 1- Allah'tan yardım isteyenlerin Rad suresinin 11. ayetini unutmamaları gerekir. Bütün konuşmalar, İslam toplumu, ümmet-i Muhammed, cihat... bunların hepsini bir kenara koy, Rad suresinin 11. ayetini unutma. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. "Allah, kendini değiştirmeyen bir milleti değiştirmez."

Her şey ve bütün güçler Allah'ın elinde. Ama Allah, dönüşüm isteyenleri dönüştürüyor. Demek ki kura ile değil bu iş, istek belirtmekle.

- 2- Ümmet-i Muhammed'in, Allah'ın yardımına muhtaç olduğu şeyleri tespit etmeliyiz; yani Allah'tan yardım istediğimiz, yardım haritamız hangi konulardır? Bunları tespit etmemiz lazım. Bunlar da üç başlıktır ve dua istediğimiz şeylerdir.

a) Ümmetimizin psikolojik çöküntüsü. Ümmetimiz psikolojik olarak çökmüştür. Başta Allah'a daveti temsil etmesi gereken âlimleri, önderleri ve siyasetçilerine kadar ümmetimiz korkunç denebilecek bir psikolojik çöküntü içindedir.

b) Ümmetimiz kültürde, ilimde ve siyasette hatta ne yazık ki dinde taklit hastalığına yakalanmıştır. Bu taklit hastalığı ümmetimizin bataklığına dönüşmüştür.

c) Ümmetimiz din adına da olsa bir parçalanma, gruplaşma bataklığındadır.

Bu üç konu, Allah'ın yardımı olmadan aşılamayacak sorun hâline gelmiştir.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat ve selam olsun.