

MEŞAKKAT ABİDESİ

Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 23.09.2007 tarihli (14.) Hayat Rehberi dersidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillah vessalatu vesselamu ala Resûlulillahi ve ba'd

Değerli kardeşler,

Hepimizin bildiği gibi ilk Peygamber Âdem aleyhisselamdır. Son peygamber de Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki peygamber arasında on binlerce peygamber gönderdi Allahu Teâlâ. Bu on binlerce peygamberin yirmi beş tanesini Kur'an'ı Kerim anarak, ismini bize öğreterek mücadelesinden örnekler vermiş. Yüz yirmi dört bin peygamber olduğu söyleniyor. Bunlardan yirmi beş tanesi yaptıkları iş Allah'ın dinine hizmet vb. nedenlerden dolayı Kur'an'ı Kerim'de adı anılma şerefine ulaşmışlar. Bu yirmi beş peygamberden de beş tanesini özellikle Kur'an'ı Kerim ulu'l azm peygamberler olarak bize anlatıyor. Yüz yirmi dört bin peygamber var, bunların yirmi beş tanesinin ismini Kur'an'ı Kerim zikrediyor, demek ki yüz yirmi dört binden yirmi beş tanesi Kur'an'da anılmaya değer hizmetler yapmışlar veya Allah öyle murat etmiş, bu yirmi beşten beş tanesi de bu yüz yirmi dört binin en büyüğü beş büyük peygamber olarak bize takdim edilmiş.

Bu beş büyük peygamberin en büyüğü ve insanlığın efendisi, meleklerin, cinin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Her cins mahlukun, cinin, meleğin, insanın efendisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den sonra en büyük insan Nuh aleyhisselamdır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dokuz yüz elli sene büyük bir mücadele yaparak Kur'an'ı Kerim'in tescil ettiği, şerefli bir hayatla bu dünyadan ayrıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra en büyük insan, en büyük peygamber Nuh aleyhisselamdır. Ondan sonra da İbrahim aleyhisselamdır. Büyüklük sıralaması olarak. İbrahim aleyhisselamdan sonraki en büyük peygamber Musa aleyhisselamdır. Ondan sonra da İsa aleyhisselam gelir. Demek ki beş büyük peygamberi Allahu Teâlâ böyle çekip, onların içerisinden bu beşinden "büyük sözler aldık", "büyük işler yaptırdık bunlara" diyor Kur'an'ı Kerim. Dolayısıyla biz, peygamberlere imanımız var elhamdülillah tamamına iman ediyoruz. Kur'an'ı Kerim'in adını andığı yirmi beş peygamberi daha farklı görüyoruz. O yirmi beş peygamberin beş tanesine "çok sözler yükledik", "önemli sözler aldık" diyor Allahu Teâlâ. Ulu'l azm peygamberler diyoruz, onlara daha bir ayrıcalıklı zihnimizde yer ayırıyoruz. Başta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere.

Bu beş büyük peygamberden birisi kardeşler Musa aleyhisselamdır. Musa aleyhisselam Âdem aleyhisselamla Peygamber Efendimiz arasındaki yüz yirmi dört bin peygamberin kırılma noktasıdır. Bu yüzden Kur'an'ı Kerim'de Peygamber Efendimiz aleyhisselamı anlatan ayetlerle, Musa aleyhisselamı anlatan ayetler ölçülemeyecek kadar farklıdır. Bütün peygamberleri anlatan ayetleri toplasanız, yüz ayet yapıyorsa sadece Musa aleyhisselamı anlatan ayetler 100 ayettir. Bu Kur'an'ın üslubu ile gösteriyor ki Musa aleyhisselamın mücadelesi, Musa aleyhisselamın taşıdığı Peygamberlik misyonu, görevi bütün peygamberlerin yaptığına denk olacak kadar muhteşem ve muazzam bir görevdi. Kur'an'ımız, kitabımız hatim okurken mealini okurken, dersini yaparken sayfa açılırsun beş sayfadan bir tanesinde Musa aleyhisselamla ilgili bir ayet buluyorsun. Kur'an bir ders kitabı, bir öğüt kitabı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inmiş ama kendisinden binlerce sene önceki bir peygamberin hayatıyla sözleriyle mücadelesiyle dolu kitabı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Musa aleyhisselam arasında peygamberlik açısından bir kardeşlik var şüphesiz.

Bütün peygamberler aynı davanın mensubular. Ama Musa aleyhisselamla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir başka benzerlik daha var. Bu da şudur kardeşler:

Musa aleyhisselama kadar olan peygamberler -buna İbrahim aleyhisselam da dâhil, Nuh aleyhisselam da, Yakup aleyhisselam da, İshak aleyhisselam da dâhil- Musa aleyhisselama kadar olan peygamberler siyasetle ilgilenmemiş peygamberlerdirler. Allah onları sadece bütün peygamberler gibi Allah birdir, Allaha iman etmek gerekir, cennet var, cehennem var, ananızı babanızı üzmeysin, herkes teraziye düzgün tutsun, hile yapmayın, insan öldürmeyin, ahlaki öğütler, muamelatı olmayan, faizle uğraşmayan, devlet yönetimine karışmayan bir peygamber sitiliyle geldi bütün peygamberler ne zamana kadar? Musa aleyhisselam kadar. Çünkü insanlık belki yüz kişiden iki yüz kişiden oluşuyordu. Nuh aleyhisselam zamanında beş bin kişi, on bin kişi olmuştu. Yani Allah'ın muradı böyle tecelli etti. Adım adım gün gün insanlık gelişti. Geliştikçe Allah'ın gönderdiği, peygamberlerin görevi de büyüdü. Önceki peygamberler dinle geldiler, şeriatla gelmediler. Muameleatları yoktu. Musa aleyhisselam ilk defa şeriat getirdi. İnsanlara hem "ayıptır" dedi hem de "yapana ceza veririm" dedi. Müeyyideli bir dinle geldi. Bunun için Musa aleyhisselam toprak kavgası yaptı. Halk kavgası yaptı ve ilk kitap Musa aleyhisselama verildi. Musa aleyhisselamdan önce kitabı olan bir peygamber yoktur. İlk kitabı da Musa aleyhisselam aldı, Tevrat'ı aldı. Bu nedenle Musa aleyhisselam peygamberliğin olgunlaşmış şeklinin ilk örneğidir.

Musa aleyhisselamın başlattığı mücadele de Medineyi Münevvere'de Peygamber aleyhisselam Efendimizin elleriyle kemale ermiştir. Dolayısıyla peygamberlik Âdem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselama kadar alındığında bir tevhid mücadelesi, insanları Allaha kavuşturma, cennete-cehennem iman ettirme, daha ahlaklı, daha faziletli toplum oluşturma mücadelesidir, Âdemden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Ama Musa aleyhisselamdan itibaren toprak ve halk ve sistem üçü bir arada yani devlet isteyen bir peygamber mantığıyla gelmiştir Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselamdan önceki peygamber, Yusuf aleyhisselamdır. Yusuf aleyhisselam Firavun'un devletinde maliye bakanıydı. Çünkü Yusuf aleyhisselamın kendisinin bir devlet talebi yoktu. Mevcut devlette islahatlar yaptı. Ama Yusuf aleyhisselamdan altmış bir sene sonra gelen Musa aleyhisselam Firavun'un onca teklifine rağmen Yusuf aleyhisselam gibi olmayı kabul etmedi. Çünkü artık Allah, peygamberlerin yönettiği bir devlet istiyordu yeryüzünde. Ondan önceki peygamber olan Yusuf aleyhisselama böyle bir şey emretmemişti. İnsanlık belki o noktaya gelmediği için ya da Allah ne murat ettiğini kendisi bilir. Niye böyle murat etti o kendisi bilir.

Ama her halükarda kardeşler, Musa aleyhisselamın yeri bir başka. Bunun için Kur'an'ı Kerim'de otuzdan fazla surenin yoğun bir şekilde ayetleri Musa aleyhisselamla doludur. Musa aleyhisselamın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de anlatılmadığı şekilde doğumundan en ince ayrıntılarına evliliğine varıncaya kadar hususi anlatan sureler var Kur'an'ı Kerim'de. Bu nedenle biz Müslümanlar olarak Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem anlayabilmek için onun siretini okumadan önce Musa aleyhisselamı anlamamız lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa'nın yaptığı binanın çatısını kurdu. "Tamamlamak için geldim" diyor. Evet, tevhid açısından Âdem aleyhisselamdan itibaren bir tamamlama, tekâmül süreci var ama Musa aleyhisselam bir başka. Musa aleyhisselam ilk defa kitap alan yani ilk defa şeriat getiren peygamberdir. Çünkü şeriat peygamberin hangi peygamberse insanları nasıl yöneteceğine dair koyduğu kurallar ya da Allah'tan aldığı kuralların adıdır. Bunun için birileri basa basa Müslüman olduğunu söyledikleri halde şeriat düşmandırlar. Onlar Yusuf aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselam gibi, Şit aleyhisselam gibi "teraziye

dokunmayın” diyen peygamber istiyorlar çünkü. “Terazide hile yaparsan seni hapse atarım” diyen peygamberden hoşlanmıyorlar.

Sopalı peygamber istemiyorlar. Yalvarıp yakaran, ağlayıp sızlayan peygamber istiyorlar. O peygamberlerin varislerine uyarlandığında da aynı şeyi istiyorlar. Şeriatsız hoca, şeriatsız âlim, ahlak nasihatleri yapan, vergi kaçırılmasını önleyen âlimler istiyorlar onlar. Ama Allah Yusuf aleyhisselamdan sonra bu teamülü bu uygulamayı kaldırdı. Artık kitabı olan, şeriati olan peygamberler geldi. Şimdi kardeşler, Musa aleyhisselamın mücadelesini çözdüğümüz zaman çok rahat İsa aleyhisselamı anlarız. Yahudiler niye onu öldürmek istediklerini anlarız. Çok rahat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlarız. Çok rahat bugün ne oluyor dünyada bunu anlarız. Musa aleyhisselamı anlamış birisi bugün haber bültenlerini dinlemesine gerek yoktur. Ne olacağını tahmin eder. Her şey tekerrür ediyor, tarih tekerrür ediyor. Bu nedenle kardeşler, bu dersimizi insanlığın en muazzam en muhteşem beş büyüğünden birisi olan Musa aleyhisselamın hayatı ve mücadelesi üzerine yapalım istedik. İnşallah ahirette de şefaatine nail oluruz. İnşallah bu fani hayatta da Musa aleyhisselamdan Firavunları tanırız inşallah.

Kardeşler,

Her şeyden önce Musa aleyhisselamı bilmek için iki şeyi bilmek lazım. Bir Firavun’u bir de Yusuf aleyhisselamı bilmek lazım. Bugüne ders çıkaracağız dedik ya bu dersi alfabesinden başlamak gerekiyor. Herkes Musa aleyhisselamdan söz edince Firavun, Karun, Haman böyle meşhur popüler isimlerle uğraşiyor. Hayır, Allah’ın planı daha eski.

Kardeşler,

Bir defa Firavun Mısır’ın sülalece yöneticisinin adıdır. Musa aleyhisselam Firavunlardan bir Firavunla uğraşmıştır. Sekiz asra yakın Mısır’ı yönetmiş, dolayısıyla Afrika’nın kuzeyine ve diplerine kadar büyük bölümünde hükümlerlik sürmüş sülaleye Firavun deniyor. Yani Firavun medeniyet kelimesini kullanmayacağım, uygarlıktı. Bir uygarlık türüydü. Bugün bütün dünyada örnek gösterilen Roma Uygarlığı’nın aslı da Firavun uygarlığıdır. Musa aleyhisselamın elinde Firavun’un kurduğu uygarlık çökünce Romalılar onu geliştirdiler. Roma’dan da bütün dünya aldı, hukukundan yemesi içmesine varıncaya kadar at yarışına, pist yarışlarına varıncaya kadar hala roma kültürü bütün dünyada taklit ediliyor. Dolayısıyla Firavunizm hala taklit ediliyor. Firavunluk çok eski bir sistemdi arkadaşlar. Çok eski bir sistemdi. Mısır istedikleri gibi yönetiyorlardı. Mısır dünyanın o zaman en mümbit arazileri ve en bereketli arazileri. Nil’le bereketlenmiş arazileri olduğu için ekonomisi rahat. Dünyada sözü geçen bir uygarlık kurmuşlardı. Arkadaşlar, burada Allahu Teâlâ’nın bu Firavun sistemini, Firavun’un kurduğu zulüm sistemini yıkma mücadelesi Musa aleyhisselamla başlamadı. Yusuf aleyhisselamla başladı. Nasıl başladı?

Yusuf aleyhisselamı biliyorsunuz kardeşleri kuyuya attılar, Yusuf’tan kurtulmak için. O kuyudan çıktı, işte köle pazarında satıldı filan nereye gitti? Mısır’a gitti. Mısır’da eninde sonunda maliyeden sorumlu bakan oldu. Sözü geçti. Kardeşleriyle Mısır’da bildiğiniz mesele olduğu için kısaca geçiyorum, kardeşleriyle buluştu. Kardeşleri kim? Yakup aleyhisselamın çocukları. O on bir kardeş, Yakup aleyhisselamın on bir kardeşi Filistin’deki akrabaları vesairesini de Yusuf aleyhisselamın torpilinden istifade edip mısır’a getirdiler. Birkaç yüz aile kurdular orada. Onlar Mısır’a yerleştiler. Yusuf aleyhisselam da iktidarda bulunduğu için iktidarda yönetimde bulunan bir adam olduğu için çok keyif sürdüler, mülkler araziler edindiler. Geldiler deyim yerindeyse Mısır’da keyif süren depdebeli bir

hayat sürdürdüler. Kim? Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, akrabaları. Rakam bilmiyoruz ama diyelim üç yüz, dört yüz aile. Yusuf aleyhisselam öldüğünde bunlar tevbe istiğfar etmiş, Yusuf'a yaptıklarından dolayı tövbe istiğfar etmiş akli başında Müslüman insanlardılar. Mısır'da huzur içinde yaşıyorlardı. Yusuf aleyhisselam ölünce başıboş kaldılar. Hem nüfusları çoğaldı hem de azgınlık yaptılar, şirke bulaştılar, putçuluk yaptılar. Toplumunu rahatsız ettiler. Yusuf aleyhisselamdan sonraki Mısır yöneticisi olan Firavun da bunlarla baş edebilmek için bunlara baskı politikası uyguladı. Kim bunlar? Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, İsrailoğulları.

İsrailoğlu ne demek arkadaşlar? Yakub'un çocukları demek. İsrail, Yakub'un lakabıdır. Yakub aleyhisselamın lakabıdır. Dünyada şu anda bir peygamberin adıyla anılan tek devlettir biliyorsunuz İsrail. Herkes dininden nefret etmiyor. Kimleri de dininden, peygamberinden memnun. Bayrağı Süleyman aleyhisselamın mührü, devletin adı da öbür peygamberin adı. İsrailoğulları demek Yakub'un çocukları demek. Bunlar otuz-kırk senede binlerce, on binlerce oldular. Kalabalıklaştılar. Firavun bunlar dışarıdan geldiler. Çünkü Mısır'ın yerlileri Kıptiler, Kıpti diye bir sülale. Firavun Kıpti'dir. Kıptiler, Mısır'ın yerlileri. Bunlar dışarıdan geldiler, ekonomiyi ele geçiriyorlar. Tıpkı Hitlerin Almanya'da yaptığı gibi "ulan ne yapıyorsunuz burada gürültü ediyorsunuz" diye bunları, hür adamları köleleştirdi. Yaşayacaksınız sarayda hizmet edeceksiniz, köpek gibi kullanacağız sizi dediler. Hikmeti ilahi bunlar da madem biz de öyle babalarımızın topraklarına gidelim, Filistin'e geri gidelim demediler. Orada kalmayı kabul ettiler, köleliği kabul ettiler. Binlerce, on binlerce insan Firavun'un hizmetçisi olarak kaldılar. Bu, bunların teslimiyetçi mantığı ses çıkarmayı, tabi madem öyle uygun gördünüz, peki efendim deyiş tarzları neticede Firavun'u da azdırdı.

Firavun istediğini kesti, istediğini doğradı. Bir gün bir rüya gördü. Firavun rüya gördü. Rüyasında Filistin tarafından bir ışık geliyor ve Kahire'yi yakıyor. Korktu, sabahleyin kalktı, kâhinlerini, gazetecileri kim varsa topladı hepsini "yahu ne diyorsunuz". Bir tanesi attı bir palavra dedi ki: "Bir ihtimal bu İsrailoğullarından bir çocuk doğacak bizi devirecek bu iktidardan." Böyle yorumluyoruz bunu dediler. "Ha öyle mi?" "öyle" "yeni doğacak çocuk mu" dedi, "yeni doğacak çocuktur" dediler. Hemen bir kanun çıkardı. İsrailoğullarından yani oradan Yakup aleyhisselamın sülalesinden doğum yapan kadınların erkek çocukları öldürülecek diye kural çıkardı. İlk nüfus planlaması kanunen ama kanunlu, yasal yollarla ilk nüfus planlaması. O arada kadınların tarlalarda ve piramit yapımında 24 saate yakın çalıştırılmalarını emretmiş, erkekler taşlar bu mahalleden o mahalleye taşıtılıyor şimdi geri götürün deniyor. Akşama kadar taşıttırıyorlar, karılık kocalık yapmaya fırsat bulamasın kimse diye. Böyle bir despot. Bir on yıl sürmüş bu. On yıl kesmişler çocukları. Doğan erkek çocuğu kesmişler, kesiyor, kesiyor. Bir gün danışmanlarından biri demiş ki: "Efendim" demiş "herhalde yanlış iş yapıyoruz, otuz sene sonra hizmetçi bulamayacağız artık" demiş. "Öldürmeyelim bunları. Gene yarım olmasın" demiş, "bir sene öldürelim bir sene öldürmeyelim". Bir sene öldürmüyorlar, öbür sene erkek çocukları öldürüyorlar böyle bir yasayı yasal bir şekilde ama meclisten onaylanmış çıkmış kral tasdiki var. Gayri meşru bir iş değil, yasal yollarla kürtaj yapıyorlar işte nasıl çocuk katliamı çağa göre nasıl yapılıyorsa yapıyorlar.

Neticede kardeşler, Allahu Teâlâ Musa aleyhisselamın ağabeyisi Harun aleyhisselamı öldürme yasağı, öldürme talimatı olmayan senede yarattı. Harun aleyhisselam çocukların doğmasının serbest olduğu yılda doğdu. Üç yıl sonra da Musa aleyhisselam doğdu. Musa aleyhisselam doğunca annesi ateşlendi tabi. Çünkü erkek çocuk o kız bekliyordu. Erkek çocuk doğdu. "Ne yapacağım?" diye ödü patladı. Allahu Teâlâ kardeşler bu Musa aleyhisselamın doğumundan evlenmesine kadar olan ve Firavun'la mücadelesine kadar olan bu olayları çok ayrıntılı bir şekilde Kasas Suresi'nde anlatıyor.

Annesi nasıl korktu. Ona ne dedi Allahu Teâlâ. Ayrıntıları var. Pek çok yerinde Kur'an-ı Kerim'in Musa aleyhisselamla alâkalı olaylar var. Mesela ilk peygamberlik görevini alışı Tâhâ Suresi'nde var. Uzun uzun Allahu Teâlâ anlatıyor. Firavun'la mücadelesi diğer surelerde var ama doğumu ve doğumundan evliliğine kadar olan Medyen'de evliliğine kadar olan süreci de Kasas Suresi'nde anlatıyor. Böyle bir tefsire ihtiyaç olmayacak kadar açık berrak ayetlerdir. Teberrüken şefaatine nail olmak için inşallah okumayı tavsiye ederiz. Şimdi, Musa aleyhisselam kaçak yılda doğdu. Firavun rüya görmüş. Rüyasında sarayını yıkacak bir çocuğun doğacağından endişe ediyor. Hamile kadınları askerler tek tek eve giriyorlar. Kadınlara bakıyorlar hamile mi. Hamilelik gününde geliyorlar "Çocuğu göster" diyorlar. Erkekse kesiyorlar gidiyorlar. Böyle bir uygulama yapıyorlar. Ama yasal haa yasal. Kanunen yapıyorlar bunu. Şimdi Musa aleyhisselam doğdu. Annesi tutuştu. " Ne yapacağım bu çocuğu?" diye merak etti. Allahu Teâlâ buyuruyor ki: "Ona ilham ettik. Bir sandık yap. Kundağa sar çocuğu. Koy sandığa." dedik. Sandığa koy. Onu da götür Nil nehrine at. Allahu Teâlâ böyle ilham etti. Annesi peygamber olmadığı halde ilham yoluyla yani içine doğan şeylerle Musa aleyhisselamın annesi Allah'ın kendisine böyle bir şey emrettiğini anladı. Neticede çocuğu sandığa koydu. İki günlük bebekken Musa aleyhisselamı sandığa koydu. Sandığı da Nil nehrine attı. Musa aleyhisselamın on iki yaşında ablası var Meryem. Ona da tembih etmiş. "Bu sandık nerelere gidiyor izle bakalım" demiş. Sandık gide gide gide Firavun'un karısı sarayın önünde Nil kenarında işte sabah sefası sürüyor. Bakmış sandık. "Getirin bu sandığı nedir ne değildir." Çocuk çıkmış içinden. Kocası Firavun gelmiş. "Tamam" demiş. " İsrailoğullarından biri çocuğu yakalamayalım diye kaçıyordu" demiş. "Kesin bunu" demiş. Ama elli dört senedir çocuğu olmuyor Âsiye'nin. Âsiye çocuk arıyor. Demiş ki "Bizim çocuğumuz olmuyor. Bu çocuğun tipi de çok hoşuma gitti. Bunu evlat edinelim" demiş. "İyi olsun" demiş o da. Aradıkları askerler sokaklarda hamile kadınları arıyor. Çocuk doğuracak diye. Çocuğu evlatlık olarak saraya aldılar. Böylece Musa aleyhisselam düşmanlarının himayesine girmiş oldu. Musa aleyhisselam eve alındı. Saraya alındı. Hizmetçiler, şakşakçılar, törenler işte kurdeleler ne yapılıyorsa pastalar. Pasta da Firavun'un sistemi olduğuna göre. Roma kültürü olduğuna göre o zaman bir pasta kesmişlerdir herhalde. Yeni çocuk geldi. İthal çocuk alındı. Ağlamaya başladı. Musa aleyhisselam ağlıyor. Ağlıyor ağlıyor. E süt istiyor çocuk. Bütün şehirdeki emzikli kadınları, çocuklu kadınları çağırıyorlar. Hiç birini emmiyor. Saraydan süt veriyorlar emmiyor. Ee Musa aleyhisselamın ablası da sarayın önünde dolaşüyor. Hizmetçilere diyor "Ne dolaşılıyor bunlar" diyor. "İçerde bir bela çocuk var. Süt emziremiyoruz" diyor. " Ben bir kadın tanıyorum" diyor. "Her çocuk onun sütünü emer." diyor. " Göstereyim mi size onu?" diyor. "Göster" diyorlar. Gidiyor annesini gösteriyor. Annesini gösteriyor. Annesini saraya çağırıyorlar. " Bu çocuğu sana versek emzirir misin?" diyorlar. "Emziririm tabi" diyor. "Al bunu emzir. Emzirdikten sonra bize getir" diyorlar. Böylece çocuk annesine iade ediyor. Kur'an-ı Kerim bu sahneyi çok enteresan anlatıyor Kasas Suresi'nde arkadaşlar. Diyor ki Allah Teâlâ: " Musa'nın sandıkta Nil Nehri'nde Firavun'un sarayına girdiğini görünce ablası koşmuş. Anne demiş saraya aldılar sandığı demiş. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا Allah Teâlâ buyuruyor ki Musa'nın anasının kalbi uçacaktı yerinden" diyor. Ulan çocuğu kurtarmak için nehre attık. Gitti saraya girdi çocuk. Yani çocuğu kurtarıyordu. Gitti mezbahaneye düştü çocuk. "لولا ربطنا على قلبها" "O anda biz Musa'nın annesinin kalbini teskin etmese idik ölüp gidecekti kadıncağız" Allah Teâlâ buyuruyor. Ölüp gidecekti kahrından. Yani kurtarıırken çocuğu mezbahaneye koydu. Sonra Allah Teâlâ buyuruyor ki: "Biz ona işaret ettik vahyettik ki; merak etme çocuğu geri getireceğiz sana" dedik. Sonra Âsiye bizzat devlet güvenceli, devlet korumalı bir şekilde Musa'yı ona teslim edince Allah Teâlâ buyuruyor ki: "Böylece verdiğimiz sözü tuttuğumuzu görsün herkes dedik" diyor. "Biz kurtarıyoruz dedik mi kurtarıyoruz" Allah Teâlâ buyuruyor. Ve neticede şimdi Musa aleyhisselamın annesinin kapısında asker bekliyor. Sarayın çocuğuna kimse dokunmasın diye yan evde de asker bekliyor doğum olunca erkekse öldürecek. Yani

orada onlar çocuk öldürmek için bekliyorlar. İmparatorluklarını Kızıl Deniz'e gömecek çocuğu da sarayda besliyorlar. Musa aleyhisselamın arkadaşlar bu şekilde. Allah dilese idi. Dilese idi herhalde Firavun'un sarayını bir depremle yok eder helak edebilirdi. Ama bir bit dağlarla savaşmaya kalktı. Bit dağı ezmeye çalıştı. Allah savaş nasıl yapılır bunu göstermek isedi Firavun'a ve kıyamete kadar firavun olmak isteyen herkese. Ama Kasas suresini başlarken Allah Teâlâ buyuruyor ki "Firavun kudurdu. Firavun azdı. Her yeri işgal etti. Biz ise zayıflara yardım etmek istiyorduk" diyor. Subhanallah demek ki zayıfların yardım görmesi için Firavun'un kudurması gerekiyormuş. İş aciliyet kesbetmeli ki Allah Teâlâ yardımını göndersin. Her başı ağrıyana acil servis göndermiyormuş Allah Teâlâ. Biz Firavun kudurdu. Herkesi kesip doğramaya başladı. Kadınları kesiyor. Erkekleri kesiyor. Çocukları kesiyor ama biz zayıfların güçlenmesini istiyorduk " Allah Teâlâ buyuruyor. Zayıflar iktidar olsun istiyorduk. Güçlü olsun istiyorduk" diyor. Haaa! Demek ki Allah ders vermek istiyormuş. Sadece Firavun'u helak etmek değil. Hem helak edecek hem de kıyamete kadar yetecek bir ders vermek istiyor Allah Teâlâ.

Arkadaşlar Musa aleyhisselam otuz yaşlarına kadar saray çocuğu olarak orada büyüdü. Canı istediği zaman annesine gidiyor. Üvey annesi Âsiye zaten. Ama sarayda da enteresan şeyler başlarına gelmiş. Mesela Kur'an-ı Kerim' den öğreniyoruz. Musa aleyhisselam peltek konuşmuş. Bu peltekliği merak etmiş âlimler. Nereden kaynaklanıyor dikkat ediniz. Bir gün Firavun bunu çocuğu diye dört beş yaşlarında çocuk Musa aleyhisselam kucağına alıyor. Okşamak istiyor. Saçını, başına asılıyor. Kaşlarına asılıyor. İncitiyor Firavun'u insanlar Firavun'un önünde ayakta durmaya korkuyorlar bu Firavun'un sakallarına asılıyor. Saçlarına asılıyor. Demiş ki hanımına, " Âsiye" demiş. " Bu çocuğun içinde bir kin var bana karşı" demiş. O da demiş ki: "Yapma böyle şeyler yav çok sert adamsın" demiş. " Bunda kin ne arar? demiş." Çocuk bu. Bebek daha" demiş. "Gözlerini görmüyor musun? Ateş fıskırıyor bu çocuk" demiş. "Yanlısın" demiş. " Deneyeceğim bunu" demiş. "Eğer senin dediğin gibiyse affedeceğim yoksa keseceğim bu çocuğu" demiş. " Nasıl deneyeceksin?" demiş. Tutmuş bu akika şekerleri var ya renkli renkli. Onun gibi şekerlerin bulunduğu bir tas koymuş. Bir de mangal koymuş. Mangaldaki közler o şekerlere benziyor. Musa aleyhisselam dört beş yaşlarında çocuk önüne koymuş onu. Koymuş. "Bunlardan al ağzına koy." demiş ona. O da gitmiş şeker bakmış tatlı görünüyor. Şekere elini uzatırken Cebrail aleyhisselam iniyor. Mangaldaki közlerden birini aldırıyor ona. Ağzına koyuyor. Dili ortadan deliniyor. Dili deliniyor. Ondan sonra Âsiye diyor: "Gördün mü?" diyor. " Çocuk şekerle ateşi fark edemiyor daha" diyor. " Doğru doğru" diyor. Bırakıyor onu orada. Musa o yüzden peygamberlik görevi verdiğinde Allah Teâlâ ona Taha Suresi'nde görüyoruz Allah Teâlâ'ya ne rica etti? " Ya Rabbi! Abim Harun'a da peygamberlik ver. O benden iyi konuşuyor. Ben konuşamıyorum" dedi. Çok kekeleme konuşuyordu çünkü. Dili ortadan delik olduğu için rahat konuşamıyordu. " Ağabeyime de peygamberlik ver." O yüzden kendisinden üç yaş büyük olan Harun aleyhisselam da onun yardımcı peygamberi olarak konuşma görevlisi olarak Allah Teâlâ tarafından peygamber olarak gönderildi.

Burada arkadaşlar çok enteresanlık var. Yarın Firavun'a karşı kılıç kullanacaksan bugün dilinin delinmesine razı olman lazım. Ya biraz fedakârlık yapacaksın. Sen ümmetin büyüklerinden birini yetiştireceksen çocuğunu sandığa koyup Nil Nehri'ne atmaya razı olman lazım. İbretler dolu arkadaşlar. Musa aleyhisselamı dilese idi Allah Teâlâ gökyüzünden böyle yıldırım gibi indirip o filmlerde var ya geliyor bir kahraman herkesi dağıtıyor. Mahalleyi kurtarıyor. Öyle de yapabilirdi Allah Teâlâ. Yapmadığı şey mi? Nuh aleyhisselam da yapmadı mı? Şuayb aleyhisselamın kavmine yapmadı mı? Zor mu Allah için? Sadece bir "Ol" demekten ibaret Allah Teâlâ için. Ama öyle yapmadı. Musa aleyhisselamdaki en büyük olaylardan biri arkadaşlar, normal insan standartlarında adım adım geldi Musa aleyhisselam. Adım adım geldi. Firavun akıllı, kurnaz, tilki bir adam olduğu için beş yaşında anladı Musa aleyhisselamın gözlerinde bir değişiklik olduğunu. Yani Firavun deyince böyle hepten dangalak biri zannetmeyin. Akıllı adamlar yani insanları kullanacak kadar ileri görüşlü fakat müşrik.

Allah'ın düşmanı. Allah'ın en büyük düşmanı. Firavun. En büyük düşmanı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'i kötölemek için. "Bu ümmetin Firavun'u" diyor. Kötülüğün logosu demek ki Firavun. Zirvede Firavun var. Her halukârda çok önemli dersler var arkadaşlar. Birincisi; annenin fedakârlığı. Allah ondan razı olsun. Yani nasıl o çocuğu sandığa koydu? Nasıl yüreği dayandı? Allah ona ilham edince "Rabbim beni kurtarır. Çocuğumu kurtarır" deyince nasıl inandı buna. Tereddüt etmedi. Artı Musa aleyhisselamı Allah çok önemli bir nokta ve anneler anneler kolacı gazozcu annelere bu sözü söylüyorum ve o kolalara para verem babalara söylüyorum. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: **وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ** "Saraydaki bütün memeleri haram ettik Musa'ya" diyor. Hangi kadın getirirse memesini ağzına koymuyor. Neden? Zira Musa Musa o saraydan bir damla süt içse idi deviremezdi o sarayı. Firavun'la mücadele edemezdi o zaman. Çünkü çocuk yirmi dört aylık oluncaya kadar kemiklerini etlerini damarlarını emdiği süt oluşturuyor. Eğer bir damla süt emseydi Âsiye'den veya işte oradaki diğer cariyelerden, hizmetçilerden; o bir damla süt damarında bulunacaktı. Firavun onunla cedelleşirken " Ben âlemlerin Rabbin'in temsilcisiyim" diyemeyecekti. Ya bu işi ortadan görüşsek olmaz mı?" diyecekti. O bir damla, Kızıl Deniz'e götüremeyecekti Musa aleyhisselamı. Bunun için Allah Teâlâ annesinin o temiz sütü dışında bir damla süt emzirtmedi Musa aleyhisselama. Ders arkadaşlar hepimiz için önemli. Mücahit yetiştireceksin. Çocuğun arka cebinde pepsi kola. Öbür cebinde sandviç içinde ne olduğu belli değil. Yoo öyle mücahit olmuyor. Ne yedik ne içtik? Bir insanın karnında bir lokma haram bulununca kırk gün kıldığı namaz boşa gidiyor arkadaşlar. Buluğ çağına gelinceye kadar şüpheli içecekleri yemiş. Eğri büğrü ne eti olduğu belli olmayan şeyleri yemiş birisinden nasıl mücahit yapacaksın sen? Nasıl Firavunizme karşı ayakta tutacaksın onu? O profesör olur. Bir müdür olur. O zaman bile bir Müslümanı tayin etmeye korkar. "Ya işler iyi değil dikkat çekmeyelim" der. En yetkili olduğu günde bile ödleğ olur o. Çünkü sütünde karışıklık vardır. Kardeşler Musa aleyhisselam bu şekilde otuz yaşlarına kadar geldi tam yaş vermiyor Kuran-ı Kerim. Ama anlattığı ifadelerle otuzla kırk arasında bir yaşta olduğunu anlıyoruz. Bir öğle vakti şehirde gezmeye çıkmış. Saray çocuğu ya istediği gibi geziyor. İsteddiği gibi dolaşılıyor. İki kişiyi kavga ederken görmüş. Birisi İsrailoğullarından öbürü de Firavun'un fırıncısı, ekmek sorumlusu. Kavga ediyorlar, yavaşlıyor. Niye kavga ediyorsunuz? derken o akrabası olan israiloğullarından olan "Ya bu böyle etti, şöyle etti" derken " Adama çekil buradan" diyor. Elinin tersiyle itiyor. Adam düşüyor, ölüyor. Ve böylece Musa aleyhisselam cinayete bulaşmış oluyor. Geliyor. Tekrar saraya geliyor. İşte cinayet var. Kimin ne yaptığı belli değil. Öldürülen adam Kıptî. Yani sarayın adamı. Normal bir cinayet değil. İsrailoğullarından bir ölse hemen atacaklar denize zaten. Nil Nehri'ne atacaklar cesedi gidecek. Böyle bir endişe ile gün geçiriyor. Ertesi gün şehirde ne var ne yok diye tekrar dışarı çıkıyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den Kasas Suresi'nden öğreniyoruz. Tekrar çıkıyor bakıyor ki aynı adam başkası ile kavga ediyor. Onun akrabası. Adama diyor ki millet de ayırmaya çalışıyor. Bu o oraya yavaşlıyor. "Sen" diyor. "Dün de kavga ediyordun. Bugün de kavga ediyorsun" diyor. Bu akrabası olan İsrailoğullarından olan diyor ki: "Musa dün adam öldürdün. Bugün de beni mi öldüreceksin?" diyor. Herkesin ortasında Musa aleyhisselamın dünkü adamı öldürdüğünü kurtardığı adam deşifre ediyor. Bu tabi bir Yahudinin nasıl insan sattığını, kendi akrabasını bile nasıl pazarladığını hani Yahudiler çok güvenli ticarete hiç kimseyi aldatmazlar birbirini tutuyorlar mutuyorlar Kur'an öyle değil diyor. Örnek burada. Kur'an öyle kökü bunun gerekiyorsa hayatını kurtaranın da hayatını tehlikeye atmaktır. Yahudinin kanı budur arkadaşlar. İsrailoğlu bu demektir. Ha çok iyi tüccardırlar filan inşallah sana gösterirler nasıl tüccar olduklarını anlarsın nasıl tüccardırlar bir gün. Musa aleyhisselam arkadaşlar terk etmek zorunda kalıyor Mısır'ı. Medyen'e gidiyor. Medyen, Bugünkü Mısır'la Suûd-î Arabistan'ın sınırında bir bölgedir. Medyen'e gidiyor. Yaklaşık olarak altı yüz yedi yüz km yol. Üstü başı açık çıplak gidiyor. Yani kaçıyor cinayetten yargılanmamak için kaçıyor. Ve Medyen'de on yıl kalıyor. Ama on yıl kalışında enteresan

bir şey var arkadaşlar. Şimdi Medyen'e gidiyor. Bir su kuyudan su çekme hikâyesi ile iki tane kızla tanışıyor. O kızların yüzüne bakmıyor. Kızlar de gelip babasına diyorlar ki " Ya biz çok medenî, ahlaklı bir insanla tanıştık" diyorlar. "Ya getirin bir bakayım bunu" diyor. Gidiyorlar Musa aleyhisselama diyor ki: "Babam seni çağırıyor. Gelir misin? Diyor. "Geliriz" diyor. Kız önden yolu gösteriyor. Arkadan da Musa aleyhisselam gidiyor. Musa aleyhisselam diyor ki: " Biraz gelsene" diyor. "Sen arkamdan gel" diyor. "Niye?" diyor. "Rüzgâr çamaşırını çok uçuruyor senin. Sen arkamdan gel" diyor. Kız geliyor babasına diyor ki: " Baba" diyor. "Çok güvenli ve ahlaklı birisi bu" diyor. "Beni önünden bile yürütmedi vücudum belli oluyor diye" diyor. Babası da diyor ki "Sen niye geldin?" " Böyle böyle. Firavun'dan kaçtım" diyor. "Beni öldürecek." "Yav seni bu kızlarımdan biriyle evlendireyim burada kal" diyor. "Tamam, olur" diyor. Evleniyor. Ama diyor ki "Ben senden şartım var" diyor. "On yıl veya sekiz yık ne kadar istiyorsan sekiz ya da on yıl benim koyunlarımı bekleyeceksin" diyor. Onu da kabul ediyor Musa aleyhisselam. Çünkü barınacak bir yeri yok. Yani hiç olmasın bir çoban kulübesi bulacak. Ve on yıl Medyen'de kalıyor arkadaşlar. Burada Allahu Teâlâ'nın planını bir kere daha geniş boyutları ile görüyoruz. Çünkü Musa aleyhisselam her ne kadar sütünü içmedi ise de her ne kadar süttten ağzına koyması ise de saraydan, otuz sene saray hayatı gördü. Sonra da on yıl dağlarda çobanlık yaptı. Bu yaptığı çobanlık onun oluşma sürecinin en önemli noktalarından bir tanesi. Her hâlükârda arkadaşlar. On yıl sonra o ihtiyara onun kızıyla evlendiği ihtiyara demiş ki "Benim sözüm bitti mi?" "Bitti" demiş. " Dönebilir miyim?" "Dönersin" demiş. Dönmüş. Mısır'a dönerken Akabe Körfezi diye bir körfez var haritada. Kızıl Deniz'in kenarında. O körfezin üstünde Tur Dağı diye bir dağ var. Allah Teâlâ bir yolla onu o dağın eteğine getirdi ve orada yani Taha Suresi'nde bunun ayrıntıları var. Vaktimiz daraldı. Fazla ayrıntıya girmeyeyim. Orada Allahu Teâlâ ona peygamberlik görevi verdi. İlk görev olarak da "Firavun'un karşısına çık. Ona ölümü hatırlat" dedi. O da "Ya Rabbi! Benim dilim zor konuşuyor. İyi konuşan kardeşim Harun'u da bana yardımcı ver" dedi. Allah Teâlâ bunu kabul etti. Geldi. Mısır'da Harun aleyhisselamı buldu. Onun da peygamber olduğunu söyledi. Beraber Firavun'un karşısına çıktılar. Firavun'un karşısına çıktılar. Herhangi bir peygamberin ümmetine yaptığı nasihatleri yaptılar. Firavun dedi ki: "Sen böyle büyük şeyler konuşuyorsun. Ne göstereceksin? Gücün ne yani ne Allah'ın seni gönderdiğini nereden bileceğiz?" dedi. Musa aleyhisselam elindeki bastonu yere attı. Baston çok büyük bir ejderha şeklini aldı bir mucize olarak. Firavun adamlarını, işte kimyager, simyager neleri varsa çağırdı. Musa böyle bir hokkabazlık yaptı. Onun deyimiyle. Böyle bir hileler yaptı burada. Buna cevap verilecek, dedi. Mısır'ın bütün sihirbazları, hokkabazları toplandılar bir meydanda. Musa aleyhisselamla beraber düello yapıldı. Sihirbazlar dediler ki: "Biz firavunun ismini yüceltmek istiyoruz. Sen bu düellomuza gelir misin? Musa aleyhisselam da evet gelirim, dedi. Musa aleyhisselam geldi. Musa aleyhisselama düello başlamadan dediler ki: Yaşlı başlı birine benziyorsun buyur sen önce ne göstereceksen göster, dediler. Bu Allah'ın çok hoşuna gitti arkadaşlar. Kızıl kafir, dünyanın en kötü hükümdarlığını ayakta tutan hokkabazlar bunlar. Ama bir peygambere insanlık gereği nezaket gösterdiler. Dediler ki "Buyurun siz ne yapacaksınız" Musa aleyhisselam da "Siz gösterin ne gösterecekseniz" dedi. Onlar büyük gemi halatları getirmişlerdi, halatları attılar, attıkları halat insanların gözünde ejderha gibi göründü. Kaçıştı insanlar ejderha oldu her yer. Musa aleyhisselam bile korktu. Musa aleyhisselam korktu. Allah Teâlâ buyurdu ki "Ne korkuyorsun elindeki bastonu at" dedi Musa aleyhisselam da elindeki bastonu yere attı. Baston o ejderhaları yuttu. Böylece dünyanın en büyük sihirbazlarının oyunu bir oduna mahkûm oldu. Bir bastonla bitti. Bunun üzerine bir saat önce de bir peygambere insanlık gereği 'buyurun siz önce buyurun' demişlerdi ya. Bu da Allah'ın çok hoşuna gitti. Bu Firavun'un sihirbazları mağlup olduklarını görünce meydan da ayağa kalktılar. Firavunun önüne geldiler. 'Biz Musa'nın Rabbine iman ediyoruz' dediler. Ve iman ettiler. Şimdi Firavun biz burada Musa'yı mağlup edeceğiz derken en güçlü adamları elden gitti. Tuttu hemen tabi

kanunlar hazır. Talimatlarını verdi. Ellerini ve ayaklarını çapraz kesip ağaca astırdı onları kan aka aka öldürttü hepsini. Bir bir ölüyor sıra ona geliyor. İman ettim Musa'nın rabbine diyor. Öbürüne sıra geliyor sağ elini kesiyor sol ayağını kesiyor. Öbür elinden de ağaca asıyor bunları o şekilde kan kaybede kaybede öldürüyor. Zalim despot kendi adamına da merhameti yok. Kendi adamını da yiyor acıkınca öyle enteresan bir akrep.

Arkadaşlar bir defa la ilahe illallah deyip başka hiçbir şey demeyen o insanları Kuran bize şehit olarak anlatıyor. Bu ne sayesinde oldu. Musa aleyhisselama insani hürmet yaptılar. İmandan filan değildi ilk yaptıkları. Şimdi sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerini sünnetini mucizelerini miracını hiçe sayan bize Kuran yeter filan edebiyatı yapanları Allah'ın ne ile muamele edeceğini tahmin edebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu peygamberlere hürmet, onların adını anmak tarih okumak değildir. Her halükarda firavun kudurdu. Kudurdu, çünkü sisteminin en güçlü odakları çöktü. Musa çöktü, firavun çöktü. Musa aleyhisselama tehdit etti. Öldüreceğim seni dedi. Lakin Allah Musa'ya ölüm yazmamıştı ki nasıl öldürsün. Musa aleyhisselama dedi ki "İsrailoğulları'nı bana ver. Bu İsrailoğullarıyla ben gideyim buradan artık." O da onu ağırlığına yakıştıramadı. Olur mu dedi? Firavun beş kişiyi idare edemedi, susturamadı derler vermiyorum dedi. Verirsin vermezsin Musa aleyhisselama bir gece bütün İsrailoğulları'nı topladı. Hadi gidiyoruz arkadaşlar dedi. Gitti doğuya doğru. Kahire'den doğuya doğru gittiniz mi, önünüze Kızıldeniz çıkıyor. Musa aleyhisselama akşamdan sabaha kadar Kızıldeniz'e kadar geldiler. Şimdi Kızıldeniz'de sandal mı ayarlarız ne ayarlarız diye hesap yapıyorlar Firavun'da büyük bir orduyla peşlerinden geldi. Önlerinde deniz, arkalarında Firavun ordusu Musa aleyhisselama ve İsrailoğulları ona iman edenler yani akrabaları sıkışıp kaldılar. Hemen Musa aleyhisselama 'senin bizim başımıza bela olacağın belliydi zaten' dediler. Adamlar bak ne hale getirdi bizi. Ama Musa aleyhisselama daha kundaktayken tehlikelere alışmış birisiydi. Saray çocuğuydu. Ama çobanlıkta yapmıştı. "كلا ان معي ربي سيهدين" 'Endişe yok biz Allah'la beraberiz korkmayın' dedi. Ve Allah Teâlâ da 'korkmayın elindeki bastonu denize vur' dedi. Denize vurdu bildiğiniz mucize arkadaşlar. Ve on iki yol oldu deniz. On iki tane yol oldu. Normal otoban gibi karşıya geçtiler. Firavunda en az üç yüz bin kişilik ordusu var. İki gün Mısır'da oğlu hazırlatmış. Ve üçüncü günde Musa aleyhisselama orada yakaladı. Yıllarca sekiz yıllık bir imparatorluğun başında ki bir adam biraz önce burası denizdi, şimdi böyle bir yol oldu. Burada ne var, büyü var, sihir var, o da daldı onun içine. Ordusuyla beraber tam ortaya gelince deniz oldu tekrar yollar ve Firavun bütün ordusu helak oldu. Allah Teâlâ onun cesedini dışarı attı. Ve Kur'anı Kerim Yunus suresinde buyuruyor ki, "Firavun şimdi seni dışarı atacağız ki kıyamete kadar herkese ibret olsun." Hala İngiltere de cesedi müzede biliyorsunuz. İnsan cesedi üç gün de çürüyor. Onunkini mumyaladılar, fulyaladılar, hâlâ yaşıyor. Yaşamasına gerek yok. Allah böyle dedi biz iman etmiştik zaten ama görmekte de ibret var.

Firavun bu büyük dehşet olayı gördü. En azından niye mesela bir ordu komutanına git ya şuradan bak bakalım nedir bu, Musa sihir mi yaptı diye niye basiretli davranmadı. Bu geliş güzel bir çete reisi değil ki, daldı peşine gitti, tuzağa düştü olsun. Büyük bir devlet adamı. Kurdukları uygarlık basit bir uygarlık değil. Buradan anlıyoruz ki, Allah helak etmeyi murad ettiği zaman azap etmeyi murad ettiği zaman akıl durur, göz görmez, kulak duymaz artık. Hadi Firavun'un akli çalışmadı. Erler zayıf askerler nereye gidiyor bu adam ben gitmeyeyim niye demediler. Onun için zannetmeyiniz ki bir deprem olunca herkes tövbe istiğfar eder, birayı bırakır. Hayır! Efkârından rakı içmeye başlar bu sefer. Yeter ki Allah helakine karar vermiş olsun. Onun için zannetmeyelim belalar insanları adam ediyor. Hayır, hidayette kalmak için ayağını kaydırmamak için Allah'a dua etmek lazım. Ve imanın mümin olmanın kıymetini bilmek lazım. İnsanlar dinlenirken herkes evinde rahat ederken ben ayet hadis dinlemeye geldim. Ne büyük nimeti Allah'ın bu diye düşünmek lazım. Ben ramazanı şerif gecesinde

Kuran okuyarak geçiriyorum. Birileri de sazla cazla geçiriyor. Ne büyük nimeti Allah'ın bana diye düşünmek lazım. Yani belalar insanı adam etseydi en azından Firavun kendi gitmez adamlarını gönderirdi, gidin bakın burada ne oluyor diye. Büyük bir tuzağın içine düştüğünü bile anlamadı. Bu nedenle bundan da hem Firavun adına ders çıkarıyoruz hem bizim adımıza ders çıkarıyoruz.

Arkadaşlar Kuran'ı Kerim Firavun orada boğulduktan sonra ne olduğuna dair Mısır'da ne olduğuna dair hiçbir bilgi vermiyor. Orada Mısır bitiyor. Ama Musa aleyhisselamın asıl zor yılları ondan sonra başlıyor arkadaşlar. Denmesi caiz değil ama Firavuna rahmet okuttu ümmeti ona. Yani Firavundan sonra Musa aleyhisselam altmış beş sene kadar daha yaşadı. Ve İsrailoğulları Firavun'un yaptığıнын kat katını Musa aleyhisselama yaptılar. Elimizde ki ders notundan bunları okuyacağız. Vaktimiz tükendiği için buna vaktimiz kalmadı ama önemli bir not olarak bunları okuyacağız. İsrailoğulları'nın nasıl lanetli bir millet olduklarını Musa aleyhisselama neler yaptıklarından ortaya çıkaracağız.

Arkadaşlar oradan Allah Teâlâ onlara gidin Kudüs sizin devletiniz olsun dedi. Musa aleyhisselam şimdi ilk devleti kuracak ya mücadelesi devlet mücadelesi. Musa aleyhisselamla Kudüs'e bile gitmediler. Altı yüz kilometre yol şimdi ki kara yoluyla. Dün Musa'nın mucizesi ile nasıl geçtiklerini, denizin nasıl yol olduğunu gördüler. Çıktılar Sina çölüne geldiler. Sina çölünde acıktılar. Erzak yok. Bir şey yok. 'Musa sen bizi açtan mı öldüreceksin.' ifade bu ama 'açtan mı öldüreceksin'. Musa aleyhisselam da 'ya rabbi bize rızık ver' dedi. Herkesin sabah uyandığında başının ucunda pişmiş bıldırcın eti, bir tas helva buldular. Allah gökten gönderdi. Dört gün bunu yediler. Dördüncü gün heyet olarak Musa aleyhisselamın önüne geldiler. Allah niye pırasa göndermiyor bize dediler. Biz pırasa isteriz dediler. Bunu Kuran söylüyor biz hikâye anlatmıyoruz arkadaşlar. Ramazan fıkrası anlatmıyorum. Ayet, bakara suresinde Allah Teâlâ buyuruyor. Neler istediler biliyor musun pırasa, soğan, sarımsak, eşek baklası diye bir Mısırlılar 'ful' der ona. Eşeklere yem yapılıyor. Bize Allah bunlardan göndersin dediler. Susuzluk çektiler. Musa aleyhisselama dediler ki sen bizi öldüreceksin dediler. Yani dünkü mucizeyi bugün inen bıldırcını filan unuttular. Allah bize bir su da lütfetse diyecek yerde bizi öldürmek mi istiyorsun dediler. Musa aleyhisselam elindeki bastonu yere vurdu. On iki kabileydi onlar on iki su fışkırmaya başladı. Doya doya hayvan gibi içtiler oradan elhamdülillah demek yok gene. Musa aleyhisselam dedi ki "bizim esas hedefimiz Filistin'de devlet kurmak Beytü'l Makdis'i ele geçirmemiz lazım. Orada da bir çete Beytü'l Makdis'i ele geçirmiş." Aslında gene bunlar ordaydılar. Yakup aleyhisselam zamanında ordaydılar. Mısır'a geldiler. Orası çetenin eline geçti. Gidelim, şöyle bir gözdağı versek hallederiz dedi. Altı yüz bin kişiymişler o gün arkadaşlar. Musa aleyhisselam o badireyi yaşayanlar altı yüz bin kişi. Oturmuşlar Musa aleyhisselama demişler ki, Kuran'ı Kerim'den öğreniyoruz. Hikâye değil bu. Ramazan fıkrası değil. "Musa demişler adamlar orada yerleşik düzeni var. Gidip onlarla uğraşmayalım. Sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada sizi bekleriz" dediler. Orada beş yüz kişilik bir çete var. Altı yüz bin kişi görünecekler orada. Çete kaçıp gidecek. Devlet bunların olacak. Gitmediler. Bu da Allah Teâlâ'nın çok gazabını çekti. Kırk yıl onlara Allah Teâlâ Sina çölünde çöl hayatına mahkûm etti. Herkes yaşıyor, yiyor, içiyor. Birbirini tanımıyorlar. Acıktığını anlamıyor. Böyle meczup halde kırk yaşattı onları. Müfessirler diyorlar ki, gördü ki Allah Firavunun sisteminde yetişmiş insan denizin yol olduğunu da görse pişmiş bıldırcını Allah kuru topraklardan su da çıksa mucizeyi her gün yüz defada görse adam olmaz. Başkasının düzeninde büyüyenden Allah'a kul olmuyor. Git rabbinle savaş biz seni burada bekleriz. Altı yüz bin kişiden iki kişi geliriz seninle demişler. Sonra kimse gelmeyince onlarda çekilmiş. Arkadaşlar Kuran'dan konuşuyoruz. Kuran'dan konuşuyoruz. Buradaki çok önemli bir nokta, bu adamlar her biri şimdi ki ifadelerle bakan olacak orada bir köşeyi dönecek hepsi gittikleri yerde devleti olacak. İki günde devlet

sahibi olacak. Ama gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü Firavun'un düzeninde doğmuş büyümüş o kölelikten zevk alır hale gelmiş. Sana fabrika yapayım, zengin edeyim seni desen güler sana. İşçilikten adam zevk alıyor. Fabrikayı ne yapacak adam. Adama temiz elbise versen rahatsız oluyor kot giyecek çoban kıyafeti giyecek. Medeniyeti yakıştıramıyor kendisine. Musa aleyhisselam altı yüz bin kişiden iki yüz kişiyi ikna edebildi arkadaşlar. Sonra ne dedi? "Rabbim kardeşim Harun ve benden başka senin yolundan gelen yok. Bunlara ne yapacaksan yap ya rabbi" dedi. Allah'ta kırk yıl hayvanlaştırdı onları. Musa aleyhisselam biliyorsunuz diğer peygamberler gibi değil. İlk kitabı aldığı için ilk kitabı Allah Tur-u Sina'da bizzat eline verdi. Musa aleyhisselam'ın bizzat eline verdi. Böyle Kuran'ı Kerim'den öğreniyoruz. Levhalara nasıl levha Allah bilir. Levh-i Mahfuz'daki aslından bizzat Allah'ın yazdığı levhaları Musa aleyhisselama verdi Tur-u Sina'da. Her seferinde Tur-u Sina'dan gitti aldı geldi Musa aleyhisselam.

Arkadaşlar bir seferinde Harun aleyhisselama tembih etmiş. "Sen bunlara bak." Musa aleyhisselamı Allah Teâlâ çağırıyor. Kırk gün oruç tutuyor. Yemiyor, içmiyor. Kırkinci gün çıkıyor Tur-u Sina'ya böyle bir usul koydu Allah Teâlâ. Dolayısıyla kırk gün onları Harun aleyhisselamla baş başa bıraktı. Döndüğünde Musa aleyhisselam baktı ki 'Samiri' isimli bir serseri çamurdan bir buzağı yapmış, o buzağıya tapıyorlar. Tuttu elindeki levhaları -Allah Teâlâ'dan aldığı- fırlattı attı yere. Sinirlendi. Allah'ın namına sinir küpü Musa aleyhisselam. Kaç kere yaptı bu işi. Tuttu attı. Harun aleyhisselamı sakalından tuttu asıldı sallıyor böyle. Bunları şirke niye döndürdün sen diyor. O da zavallı, yapma ne yapıyorsun abi demeye kalmadan pataklıyor, kardeşini pataklıyor. Her halükarda bu millet arkadaşlar o mucizelerden bir ay sonra buzağıya taptılar. Cemaatsiz otuz dokuz gün dayanır bir kitle. İmansız Allah'tan korkan bir imamın yoksa kırkinci gün buzağın peşinden gidersin. Buzağı olmaz eşek olur. Bir şey bulur peşinden gidersin. Kaldı ki altı ay önce denizin nasıl yol olduğunu gören adamlar bunlar, İsrailoğulları.

Baştan dedik ki Firavun'dan beter ettiler Musa aleyhisselamı. Mesela bir seferinde Musa aleyhisselam bu buzağı hikâyesinden dolayı çok kızdı onlara. Dedi ki "Allah size lanet etmeden aranızdan yetmiş tane en takva adamı seçin. Tövbe ettiğinizi Allah'a söyleyelim." Yetmiş kişiyi seçtiler. En takva molla adamları seçtiler. Onlarla beraber kırk gün oruç tuttu Musa aleyhisselam. Tur-u Sina'ya geldiler. Tur-u Sina'nın eteklerinde kaldılar. Arkadaşlar, kulaklarınızı açınız, kalplerinizi açınız, bakınız ne oldu? Musa aleyhisselamla Allah konuşurken duydular bu konuşmayı. Yüz yirmi dört bin peygamberden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Musa aleyhisselam iki kişi Allah'ın dünya hayatında sesini duydu. Bir de bu yetmiş melun. Bunlar Allah'ın sesini duydular. Oraya da tövbe ettik ya Rabbi uzaktan affet bizi demeye geldiler. Duydular, çok heyecanlandılar. Musa aleyhisselama dediler ki madem sesini duyduk onu görmeden sana iman etmiyoruz artık. Allah bize kendini gösterebilir dediler. Subhanallah. Arkadaşlar zannetmeyin bir insan bir hoca efendinin elini öperek adam olur. Allah köreltiyse kalbini işte böyle olursun. Ya peygamberlere nasip olmayı Allah sana nasip etti. Kuran'ı Kerim ne diyor onlar hakkında 'nimet üstüne nimet verdik'. Nankörler, nankörlük kelimesi, israiloğlu demek oluyor. Netice de bu hakareti bu imansızlığı ve ahlaksızlığı yaptılar orada. Allah Teâlâ buyuruyor ki, Tur dağına kaldırdık, bulut gibi üzerlerine getirdik diyor. Ceza olarak. 'Çabuk iman edin dedik' diyor. Hem yere yatmışlar secde ediyorlar hem de bakıyorlar dağ üstlerine düşüyor mu? İman edecekler. Allah Teâlâ dağı üzerlerine atacakken Musa aleyhisselam "Rabbim" dedi. Musa aleyhisselam da gidiyor o arada. "Sapıkların yüzünden hepimizi helak etme ya rabbi" dedi. Musa aleyhisselamın hatırını kırmadı Allah Teâlâ. Oradan kurtuldular.

Musa aleyhisselam arkadaşlar o çöl sürgününde öldü. Ölmeden önce Buhari'de bir hadisi şerif var. Sahihi Buhari'de hadisi şerif. Allah için bir şey olunca Musa aleyhisselam sinirli gazaplı bir adam. Musa aleyhisselam sinirli ama on sene bir kızla evlenmek için çobanlık yaptı hiç kimseye kızmadı. İş, Allah için olunca sinir küpü oluyor. Zevki için sinirlendiği hiç vaki olmamış. Karşısında Azrail aleyhisselamı görmüş. Tanımış onu niye geldin demiş. Ben Beytü'l Makdis'e ulaşmadan nasıl canımı alırsın deyip vurmuş Azrail aleyhisselamın gözünü yaralamış. Yani Azrail aleyhisselam ona insan şeklinde geldi. İnsan şeklinde onu tanıdı. Azrail aleyhisselamın gözünü çıkarmış. Azrail aleyhisselam dönüp 'Rabbim beni öyle adama gönderdin, ölümü kabul etmiyor bu adam' diyor, ölümü kabul etmiyor. Allah Teâlâ buyurmuş ki, Musa niye itiraz ediyorsun, yani zaten sonu bu. 'Rabbim bana Beytu'l Makdis'i feth etmeyi nasip etmedin. Cesedimi bari oraya kadar taşı da öyle ruhumu al' demiş. Cihad cihad Kudüs davası. Ne zaman başladı Kudüs davası görüyor musunuz? Herkesle barışıyorlar da Kudüs'ü dava eden Hamas'la niye barışmıyorlar anlıyor musunuz şimdi? Savaş nerde cihad nerde başlıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah bu dileğini kabul etti. Yeryüzünü daralttı. Kudüs'ün en yakın yerinde bir mezara onu getirdi, Allah Teâlâ. Ben miraca çıkarken kabrinde namaz kılarken gördüm onu diyor. Şimdi beni götürseniz mezarını tarif ederim yol kenarında diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hâlbuki Tur-u Sina'nın yani Sina çöllerinde sürgündeyken ölecekti. Bu ricasını kırmadı Allah Teâlâ.

Arkadaşlar, Musa aleyhisselam Yahudilerin peygamberi değil, bizim peygamberimiz. Bizim davamızın başıdır. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa'nın başlattığı davayı devam ettirmek için geldi. Şefaatine ermeyi Allah hepimize nasip etsin. Bir tesellimiz nedir biliyor musunuz arkadaşlar. Belki bu dünyada böyle çer çöp bir hayat yaşadık. Rabbimizin rızasını kazanamadık. Ama inşallah imanla ölüp cennete girdiğimizde bu adamlarla beraber olacağız Allah'ın izniyle. Hem arkadaşlar cennette peygamber farkı bile yok. Oturacağız, Musa aleyhisselamın yanında. İsa aleyhisselamın yanında. Hep beraberiz orada inşallah. Makamı olan yüksek yerlerde olacak, ayrı bir konu.

Kardeşler, Musa aleyhisselamdan alacağımız çok dersler var. Çok ama. Bir, iki, üç ders değil. İnşallah bu broşürü dikkatlice defalarca okuyacağız. Malumatımızı tazeleyeceğiz. Allah onun ve bütün peygamberlerin bulunduğu yerde bulunmayı hepimize nasip eylesin.

Velhamdülillahi Rabbil alemin.