

Büyük Toplantı

Nureddin Yıldız'ın 10.05.2020 tarihli (396.) Hayat Rehberi dersidir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat ve selam olsun.

Kardeşlerim,

Geliniz, kendi kendimize bir soru soralım ve verebilirsek yine cevabını kendimiz verelim. Binlerce seneden beri insanlar denizlerde ve karalarda ölüyorlar. Çoğu toprağa gömülüyor, bir kısmı yakılıyor, bir kısmı denizin dibinde kaybolup gidiyor, bir kısmı dağlarda kalıyor...

Bu insanlar nereye gidiyorlar?

Cevap olarak belki toprağa gömülenlerin çürüdüğü, yakılanların küle dönüştüğü, denizdekilerin balıklara yem olduğu söylenebilir. Ama bu cevap nihaî anlamda yeterli midir? İnanıyor muyuz buna?

Bunca büyük kâinat, bu kadar mükerrem ve değerli insan, milyarlarca insan, insan... sonunda çürüyerek yok olsun diye mi yaratılmıştır? Rabbimize hamd olsun ki Müslümanız ve hiçbir Müslüman bu soruya olumlu cevap vermez. Hepimiz, bütün Müslümanlar, iman ederiz ki sonunda herkes mahşer denen yerde toplanmaya gitmektedir. Anasının karnından çıkar çıkmaz ölen bebekler de yüz yıl yaşayanlar da ve trafik kazasında ölen de keyiften çatlayıp ölen de aynı yere gitmektedir. Nasıl ve nerede ölürse ölsün, insanın adresi mahşer yeridir.

Allah'a iman eden herkes bilir ki ölüm çeşidi ne olursa olsun, istisnasız herkes, sonunda mahşer yerinde toplanacaktır. Buna inanmayan zaten mümin değildir, onu bir kenara bırakalım ama bu kanuna iman edenler olarak hiç şüphemizin bulunamayacağı bir bilgidir bu. Nereden geldiğimizin bir cevabı olarak toprağı göstermek belki mümkündür ama şundan eminiz ki sonumuz toprak değildir. O büyük toplantı günü olan mahşere geldiğinde "keşke toprak olsaydım" diyenler bulunacaktır ama orada kimse sonunun toprak olmadığını görecektir. Ölüp toprağa girmekten fazlası vardır: Ya ateşte ya da cennette ebedî kalmak üzere bir toplantı yerinde toplanmak...

Bugünkü keyifler, Allah'ı ve şeriatını uzaktan parlayan bir mum ışığı gibi gören tenezzülsüzlükler, batık Batı medeniyetine kuyruk olmak için uğraşan anlayışlar; her bir zevk bitecektir. Ölümle beraber sonlanacak her tadın o büyük toplanma yerinde hesabı sorulacaktır.

Hepimiz biliyoruz, hatırlaması acı da olsa biliyoruz ki mahşer yerine herkes anasından doğduğu gibi çırılçıplak getirilecektir. Âdem aleyhisselamdan son insana kadar Allah'ın yarattığı ne kadar insan varsa herkes o mahşer denen büyük toplantı yerine getirilecektir.

Bu mahşer, sıramız gelince cennete geçmek için bekleme yeri değildir. Oradayken henüz cennet ve cehennem söz konusu değildir; mahşer vardır. Oradaki bekleme tam elli bin yıl sürecektir. Kulağımızda iyice çınlasın bu: Elli tane bin yıl! O yılların her biri 365 gün, günlerin her biri 24 saat ve her saat 60 dakika, her dakika da 60 saniye değildir. Orada meteoroloji yok, coğrafya yoktur; sadece Allah ve onun sözü vardır. Elli bin yıl o günkü takvime göre yaşanacaktır. Üstünde elbise, ayağında ayakkabı, yanında gıda, etrafında dost olmadan ve güneşin bir karış tepemize kadar geldiği hâliyle bu yıllar yaşanacaktır.

Dünyada üç gün üst üste güneşin altında tamamen terleyip su kaybetse insan ölür. O gün ise ölüm olmayacaktır, ölüm yoktur. İnsan güneşin altında bekleyecek ama ölmeyecektir. Ölüm yok, sadece mahşer vardır. Sadece beklenecektir. Ne beklenecektir peki? Allah'ın sözünün nasıl tecelli edeceği...

O gün ne 'insan hakları' ne Batı uygarlığının normları olmayacak, tek ve Kahhâr olan Allah'tan başkası konuşamayacaktır. Peygamberler bile o gün kendilerine gelenleri hep başkalarına yönlendireceklerdir. Bir tek peygamber ki bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir, secdeye kapanarak Allah'tan şefaata talep edecektir.

*

Kıymetli mümin kardeşlerim,

Babası ölünce mezarda Rabbinin kitabını okuyan müminler,

O Kur'an'ın Zümer suresinin 67-70. ayetlerine lütfen kulak veriniz:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
وَأَشْرَفَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمَلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Onlar Allah’ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya onun (Allah) avucundadır. Gökler de onun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah müşriklerin koştığı ortaklardan uzak ve yücedir.

O gün (kıyamet günü) sûra üflenecek, ardından Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklardır.

Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığı için karşılığı tastamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.”

*

Bugün yaşıyoruz ve toprağın üstündeyiz, elhamdülillah. Ne kadar farklı şekilde ölürsek ölelim, ölümümüz ne denli değişik olursa olsun, son buluşma yerimiz mahşer olacaktır.

Rabbimiz bu ayetlerini başlatırken *“Onlar Allah’ı gereği gibi takdir edip tanımadılar”* buyurmaktadır. Bu ifadeyle kâfirleri kastediyor olabilir mi Rabbimiz? Kâfirlerin Kur'an-ı Kerim'e iman etmedikleri ortadadır, öyleyse hitap müminleredir. Bizi dünyaya gönderdiğine ve imtihan ederek ahirette cennetine veya cehennemine koyacağına iman edenler olarak biz nasıl olur da Allah'ı tanımayız?

Sahneye dikkat ediniz: Bir anda milyarlarca insan diriliyor, onlarla hesabı olan trilyonlarca hayvan da diriliyor, eziyet edilen kediler ve fazla yük yüklenen atlar vs. herkes ve her şey orada oluyor. Buharî ve Müslim'den öğrendiğimiz bir hadis-i şerifte o güne dair başka bir hakikat daha öğreniyoruz: O gün hiçbir çeşit grup hakkında toplu karar verilmeyecek, sözgelimi İstanbullu Müslümanlar önden geçsin veya Medineliler şöyle ayrılın vs. denmeyecek; herkes tek tek çağrılacaktır. Bu yüzden de hesaplaşmalar o zamanın takvimiyle elli bin sene sürecektir.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

“O gün Allah, hiçbir tercüman kullanmadan herkesle tek tek konuşacaktır. Kul, aklına hiç gelmemiş sorularla karşılaşacaktır. Etrafına bakacak ama kimseyi bulamayacaktır, sadece iyi veya kötü amelleri yanında olacaktır. Yarım hurma kadar şeyle bile olsa kendinizi cehennemden kurtarın.”

O gün başka türlü hiçbir kurtuluşun mümkün olmayacağı ahiret hesaplaşmasında, dünyadaki yarım hurma kadar bile gayreti az görmemeyi tavsiye eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarım hurma dediği, bir şey olmadığını zannettiğimiz derecede küçük şeylerin de kıyamet günü işe yarayacağını haber veriyor. Kıyametin hesapları milimetre ile ölçmeye gelmeyecek incelik ve hassaslıktadır.

O büyük günün temel kuralları şöyle sıralanabilir:

1- Allah'ın adaleti yüzde yüz gerçekleşecek, yüzde yüz Allah'ın adaleti geçerli olacaktır. Kimseye torpil yoktur, zulüm de yoktur.

2- Hiç kimse kimsenin ne sevaplarına aracılık edebilecek ne de günahlarından birazını alıp götürebilecektir. Sadece kişi ile Allah olacaktır.

3- Kul, ana karnından çıktığı günden toprağa girdiği güne kadar olan her şeyi o gün öğrenecektir. Her şeyi! Hiçbir kayıt silinmeksizin.

Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz, bu çok zorlu âna dair bir haber vermekte ve yüreğimizi ferahlatmaktadır. Kulun geçmişteki dosyaları meydana çıkınca meğer yaptığı büyük günahlardan biri karşısında durmaktayken bunun açıklanmasından ödü patlayınca Allah'a, "Rabbim, ben bunun tövbesini yapmışım, bir daha da bu günaha dönmemişim..." diyecektir. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Teâlâ, başka hiçbir umudu olmayan kuluna bunun üzerine, "*Kulum, neler yaptığını bil diye bunları önüne getirdim. Ben o zaman dünyada senin günahını affetmişim, şimdi de günahını açmam. Seni affettim*" buyuracak ve kulunu affedecektir.

4- Allah'ın rahmetinin tecelli edeceği noktalardan biri de o gün iyi işlerimizin kat kat artırılması, günahlarımızın ise olduğu kadarıyla saklanacak olmasıdır. Elhamdülillah! Dünyada Allah'a umut bağlamak böyle bir rahmet kapısıdır.

5- Gerçekten tövbe eden, işlediği günahlardan ve zulümlerden dönen tövbe-kârlar orada büyük bir şey göreceklidir. Mesela alkol tüketmiş, eşine ve çocuklarına zulmetmiş ama ardından hakkıyla tövbe ederek helalleşmiş kimsenin günahları görülecek ama farklı bir şey daha görülecektir: Belki bir ramazan günü, bir cuma gecesi ya da dinlediği bir vaazda tövbe etmiş. Melekler bunu hemen kaydetmişler. Günahından sonra tövbe eden mümin bakacak ki o günaha bir daha dönmeyerek tövbesinde ciddi oluşu sebebiyle Allah onu affetmiş, üstelik günahı miktarınca da sevap yazmıştır.

Kul, merhametlilerin en merhametlisi Allah'ın huzuruna çıktığında görecek ki kıldığı namazlar, verdiği sadakalar ona sevap kazandırdığından başka, kırdığı çanaklar bile iyi bir tövbeyle üzerleri kapatıldığı için sebaba dönüşmüştür.

Rabbimiz kitabında (Furkan suresi, 70. ayet) böyle buyurmaktadır:

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

Günahlarımızı bile sebaba çevirmek için bizi davet eden bir Rabbimiz var. Çünkü o Gafûr ve Rahîm olandır.

6- Orası şahitler toplantısıdır. Başta en büyük şahidimiz olan Allah vardır ki başka hiçbir şahide gerek yoktur. Ama melekler de gelecektir, peygamberler gelecektir. Ümmetimiz, ümmet-i Muhammed, insanlığın şahidi olarak bütünüyle orada bulunacaktır. Üstüne bastığımız toprak dile gelip şahitlik edecektir. Ayet-i kerime, üzerinde işlenen rezaletleri de kapanılan secdeleri de toprağın anlatacağını haber vermektedir: Şehitlerin üzerine nasıl düşerek can verdiklerini de kameralar olmayan yerde gerçekleştiği için trafik kazasından -aslında haksız olmasına rağmen- haklı olarak kendini kurtaran zalimi de...

İnsanın kendi organları da insana şahitlik edeceklerdir. Nur suresinin 24, Fussilet suresinin 20, Yasin suresinin 65. ayetleri bu şahitlikleri anlatmaktadır. El tuttuklarını, kulak duyduklarını söyleyecek ve insan bakacak ki hiçbir çaresi yok, her şeyi itiraf edecektir.

O gün bize neler sorulacaktır?

-Allah'a küfür, şirk ve isyan olacak işlere bulaşıp bulaşmadığı,

-Müslüman olduğunu söylediği hâlde haram, faiz, zina, kumar, yalan, gıybet, iftira, dedikodu, hırsızlık, gasp, haksızlık, ebeveyne itaatsizlik, yalan yemin-şahitlik yapıp yapılmadığı,

-Allah'ın verdiği sađlık ve afiyet nimetini, suyu, yemeđi, arkadaşları yerli yerinde kullanıp israftan kaçınıp kaçınmadıđı,

-Sana emanet edilmiş çocukların ne olduđu, başına geçtiđin işçilere nasıl muamele ettiđi, malını nasıl kazanıp nerelere harcadıđı, zekât verip vermediđi,

-Ve en önce sorulacak olan: Namazlarda eksiklik var mı?

Hadis-i şerif, hesabı verilmeden kimsenin ayađını kıpırdatamayacađı şeyleri haber vermektedir: Ömrü nereye harcadıđı, gençliđi ne yaptıđı, parayı nasıl kazanıp harcadıđı, bildiklerini ne yaptıđı insana öncelikle sorulacaktır.

7- Yüzleşmeler olacaktır. Liderler idare ettikleriyle, zalimler mazlumlarla, şeytan ona uyanlarla, güçlüler güçsüzlerle, insan kendi organlarıyla yüzleşecek ve herkesin her dosyası açılacaktır.

8- Kimse bir başka kimseyi tanımayacaktır. Kâfire denecek söz yok ama mümin kardeşlerime, özellikle hayatının baharındaki genç hanım kızlara ve delikanlılara hatırlatayım: O gün sen ve amellerin hariç yanında hiç kimsen olmayacak canım yavrum! Bu yüzden sakın küçücük bir şeyi bile basit görme! Yukarıda zikrettiđimiz hadis-i şerif "yarım hurma" demektir, bir de sen kendine bak ki kaç aydan beri hasta hizmeti görüyor, düşkün bir kişinin yardımına koşuyorsun; bu tonlarca hurma eder. İki rekât namaz kılmak, bir sayfa Kur'an okumak, bir kere olsun 'sübhânallâh' demek kesinlikle basit görülecek, küçümsenecek şeyler deđildir.

Ama elbette kötülükleri de hafif sanmamak gerekir. Bir mümine karşı kaba söz söylemek, günü gelince insanı çok pişman edecektir. İyi veya kötü bir kelimeyi de kuruşu da basit görmemelidir. Bunlar dünya hesaplarında basit sanılacak şeylerdir ama ahiret hesaplaşmasında basitlik diye bir şey yoktur.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ .

Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat ve selam olsun.